



Rob Koreneef

1964 - 2023

*Welgelukzalig is de man die den Heere
tot zijn vertrouwen stelt*

ps. 40:5

*Als ik dood ben, moeten jullie mijn verhalen doorvertellen,
als iemand getroost moet worden, kunnen jullie mij altijd bellen,
ik ben niet meer op aarde, maar je kan mij heel goed vinden,
bel gewoon naar de man van Nazareth en deze zal je doorverbinden.*

Met grote droefheid geven wij u kennis dat plotseling door de Heere is weggenomen
mijn zeer geliefde verloofde, onze geliefde broer, zwager en oom

Cornelis Jacobus Koreneef - Rob -

in leven dienaar des Woords in de leeftijd van 58 jaar.

* Delft, 27 april 1964

† Ronse, België, 7 maart 2023

Ronse, België: Tina Kolykhalova

Pijnacker: M.J. Eijgenraam - Koreneef
W. Eijgenraam

Moerkapelle: P.J. de Hoog - Koreneef
M. de Hoog

Vierpolder: H.C. Koreneef
P.A. Koreneef - Weerheim

Berkel en Rodenrijs: J.P. Koreneef
G. Koreneef - Kloosterman

en nichten en neven

Er is gelegenheid voor het bijwonen van de eredienst in de kerk waar Rob dominee was, Bredestraat 82, 9600 te Ronse, België, op maandag 13 maart om 14.00 uur.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10 te Delft, op woensdag 15 maart van 10.30 tot 11.00 uur.

De uitvaartdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatshebben op begraafplaats Jaffa, op bovengenoemd adres, op woensdag 15 maart om 11.00 uur.

Rond 12.15 uur zullen wij Rob naar zijn laatste rustplaats begeleiden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
Familie Eijgenraam - Koreneef
Regge 23
2641 SR Pijnacker