



*Al wat gij gedaan hebt aan de geringsten
van de mijnen, hebt gij aan Mij gedaan.
Mt. 25,40*



Om voor eeuwig te wonen in de liefde van de Vader, Zoon en Geest
is van ons heengegaan

Zuster Hilda Gillis

De gave van het leven werd haar geschonken te Merelbeke, op 20 maart 1938.

Zij trad in bij de Zusters van Barmhartigheid te Ronse, op 8 september 1963.

Zij wijdde zich toe aan de Heer als geprofeste zuster te Ronse, op 20 maart 1966.

Zij ging het eeuwige leven binnen te Ronse, op 9 januari 2024.

Om haar gegeven leven in barmhartige dienstbaarheid, danken wij God en nodigen U uit om samen met ons Eucharistie te vieren op **zaterdag 13 januari 2024 om 11 uur** in de kapel van het klooster "Sancta Maria", Kruisstraat 57 te Ronse.

Na de dienst wordt zij te ruste gelegd op de stedelijke begraafplaats Hogerlucht te Ronse.

Een laatste groet aan Zuster Hilda kan gebracht worden in het Funerarium Devos, Fiertelmeers 77 te Ronse, iedere werkdag van 14 tot 18 uur.

Online condoleren via www.uitvaartzorgdevos.be

Dit melden U :

zuster Cecile, algemeen overste
zuster Hildegard, provinciaal overste
zuster Gisèle, plaatselijke overste
de zusters van barmhartigheid

de families Gillis en Gentier

Met waardering en dank aan:

haar medezusters
het verzorgend personeel
haar huisarts dokter Rik Lietaer

Rouwadres:

Voor de congregatie:
Zusters van Barmhartigheid, Kruisstraat 57, 9600 Ronse.

Voor de familie:
Dhr. en Mevr. Van der Haeghen-Gillis, Bergbosstraat 225, 9820 Merelbeke.